



Secretariaat: info@jacobskapel-nijmegen.nl
Elzepas 23
6662 XE Elst
Telefoon: 0481-375201
Banknr. NL62 SNSB 0820 6491 12
Internet: www.jacobskapel-nijmegen.nl

nummer 68 maart 2025

Voorwoord

Na een paar roerige dagen en weken, overigens niet alleen in onze kapel, gaan we de tijd van stilte in. Ik las in het blad Petrus dat de Zweed Tomas Sjödin over stilte het volgende schreef: "In de stilte ontvangen we de mogelijkheid om innerlijk te herstellen, om onze waarden, onze kijk op de mensen en wereld opnieuw af te stellen." Ik zou zeggen, kom die stilte in onze kapel eens ervaren.

Pieter Niesten

Vieringen

Zondag 9 maart 2025: 11.30 uur Jacobsviering voor mensen onderweg, voorganger: Paul Reehuis, eucharistieviering. Aansluitend koffie met een broodje, gevolgd door een pelgrimsvertelling door Saskia van Dongen uit Nijmegen.

Zondag 13 april 2025: 11.30 uur Jacobsviering voor mensen onderweg, voorganger Henk Gols, avondmaalsviering. Aansluitend koffie met een broodje, gevolgd door een pelgrimsvertelling door Marike en Chris van Dorsser uit Beuningen.

Vrijdag 18 april 2025, Goede Vrijdag: de kapel is open van 14.30 uur tot 16.30 uur om bezoekers de gelegenheid te bieden om in stilte het lijden en sterven van Jezus Christus te overdenken. Zr Marga Zwiggelaar OP zal ons helpen door een korte overweging houden.

Zaterdag 19 april 2025: 19.00 uur Paaswake; voorgangers: Paul Reehuis, Trees van Kraaij en Henk Gols. Muzikale ondersteuning door Anastasia Anuviefra op dwarsfluit (werkte ook mee aan laatste Kerstviering). Aansluitend een gezellig samenzijn met koffie en paasbrood.

Zondag 11 mei 2025: 11.30 uur Jacobsviering voor mensen onderweg, voorganger Bärbel de Groot; communieviering. Aansluitend koffie met een broodje gevolgd door een

pelgrimsvertelling door Paul Ratering uit Nijmegen; hij liep najaar 2024 via de Camino Primitivo naar Santiago de Compostela.

Zondag 8 juni 2025: 11.30 uur Jacobsviering voor mensen onderweg, voorganger (nog nader in te vullen) Aansluitend koffie met een broodje, gevolgd door een pelgrimsvertelling door Mielke Corsten uit Nijmegen. Mielke is kenner en liefhebber van Bourgondische wijn; en zal ons ook iets laten proeven!

Zondag 14 juli 2025: 11.30 uur Jacobsviering voor mensen onderweg, voorganger (nog nader in te vullen). Aansluitend koffie met een broodje, gevolgd door een vertelling (ook nog nader in te vullen)

Donateursactie 2025

Bij de vorige Nieuwsbrief van november j.l. hebben wij u opgeroepen om aan de Vrienden van de St. Jacobskapel een donatie te doen; omdat ze zijn afgeschaft was er deze keer géén acceptgirokaart bijgesloten. Half januari j.l. stelden wij vast dat de respons op de oproep om te doneren tegenviel; relatief veel van onze min of meer vaste donateurs hebben nog geen nieuwe donatie overgemaakt. Eind januari j.l. hebben wij via email nogmaals opgeroepen mee te doen. Een aantal mensen heeft dat ook gedaan, waarvoor onze dank.

Bij een relatief groot aantal donateurs is ons verzoek kennelijk nog niet goed overgekomen. Bij deze verzoeken wij hen om het alsnog in orde te maken. Overmaken naar:

NL62 SNSB 0820 6491 12 t.n.v. Stichting Vrienden Jacobskapel Nijmegen

Overigens: uw donatie is fiscaal aftrekbaar; wij zijn in 2008 door de Belastingdienst als ANBI erkend!

NB: onze Nieuwsbrief is in principe exclusief voor onze donateurs.

Vertrek van Frits (penningmeester) en Martha Jans

Op maandag 10 februari j.l. heeft onze voorzitter, Pieter Niesten, via mail een bericht ontvangen van Frits en Martha Jans, waarin zij aankondigen

per direct te willen stoppen met alle activiteiten voor de kapel: Frits als penningmeester in het bestuur, Martha (én ook Frits) voor diverse ondersteunende taken bij de vieringen en overig vrijwilligerswerk (o.a. voor de zaterdagopenstelling)

Pieter is vervolgens direct op bezoek geweest bij Frits en Martha in een poging om het besluit van hen weer terug te draaien. Dat is helaas niet gelukt.

Alle bestuursleden vinden het besluit van Frits en Martha erg jammer. Zeker vanwege alle energie en tijd die Martha en Frits jarenlang (meer dan 20 jaar) in het draaiende houden van de kapel gestoken hebben.

Maar wij accepteren hun vertrek inmiddels als een voldongen feit.

En hebben er voorts alle vertrouwen in dat wij samen met jullie de normale gang van zaken in de kapel zullen kunnen voortzetten.

Gelukkig zijn wij er snel in geslaagd een nieuwe penningmeester aan u voor te kunnen stellen in de persoon van dhr. Geert Jans, die wij als bestuur al vele jaren kennen als gebruiker van de kapel voor het organiseren van kleine singer/songwriter-concerten in de kapel (GetU); en als een 'handige jongen' die voor ons in de loop der tijd (ca 10 jaar) al meerdere 'klusjes' in de kapel heeft opgeknapt: voordeurslot, verlichting, dakgoot, opruimen/reoveren werkkast, etc. !). Voor de goede orde: wij kennen hem niet als ex-pelgrim of als bezoeker van onze kapelvieringen.

We hebben hem gevraagd zichzelf kort voor te stellen, dat leverde het volgende op:

Mijn naam is Geert Jans en per eind febr. 2025 de nieuwe penningmeester van de stichting Vrienden van de Sint Jacobskapel en dus ook toegetreden tot het bestuur. Ik woon sinds 1990 in Nijmegen en ben geboren in 1964 te Beugen (tussen Boxmeer en Cuijk). Vanaf de MAVO, en later de HAVO, ben ik zigzaggend door het onderwijs gegaan. Via MTS elektronica, een eenjarige Middenstandsopleiding, én later weer een HBO-opleiding (alleen de propedeuse) kwam ik op de KUN, tegenwoordig Radboud Universiteit, bij de studie Beleidswetenschappen terecht. Tot slot heb ik in Tilburg nog een eenjarig opleiding HBO Bedrijfskunde gedaan (alles netjes afgerond). Ik heb vandaag de dag al bijna 29 jaar een eigen bedrijf (als ZZP-er): ik verricht organisatiekundige werkzaamheden voor vooral technische bedrijven. Veel op papier zetten (ook praktische zaken), veel praten/ coachen en veel controleren én dat alles met het doel om binnen een organisatie meer orde en structuur aan te brengen, zodat er prettiger, efficiënter en op een hoger niveau met elkaar wordt samengewerkt om uiteindelijk beter voor de dag te komen bij klanten

en derden. Bij dat proces is ook veel aandacht voor kennis; wat betreft die kennis heb ik ook een behoorlijke rol binnen die organisatie (ik pluis van alles uit). Wil je nog meer weten, dan kan je op mijn website kijken <https://geertjans.nl>

In Beugen ben ik van mijn 19e t/m 25e vooral actief geweest als vrijwilliger bij het Open Jeugd- & Jongerenwerk. Wij organiseerden allerlei activiteiten voor de jongeren in het dorp (o.a. filmavonden, concerten, popfestivals, 24-uurs marathons, wielerrondes, stratenlopen, fietscrosswedstrijden, de sterkste man van Beugen, sinterklaasavonden én De Knakworstrennen van Beugen Kijk voor dit laatste maar eens even op Wikipedia). In die tijd deed ik mijn eerste ervaring op met bestuurswerkzaamheden: secretaris, voorzitter en later nog penningmeester; alles nog met pen, papier en de typemachine (tot de laatste 20 aanslagen te corrigeren).

In 2009 begon ik in Nijmegen in het oude Steigertheater en later in de Lutherse kerk (met wisselend succes) onder de naam Get U Concerts singer-songwriterconcerten te organiseren (vrijwilligerswerk). Daar moest te veel geld bij en in november 2011 kwam de Sint Jacobskapel op mijn pad. In de Sint Jacobskapel vielen alle puzzelstukjes op zijn plek, niet alleen financieel, maar zeker ook qua sfeer. We gaan daar nu in 2025 al ons 13e seizoen in (2021 viel er geheel tussenuit vanwege COVID-19). De concerten zijn, na een wat stroef begin, sinds 2014 erg succesvol. Steeds vaker zijn we 2 maanden van te voren al uitverkocht. Wil je meer weten over de concerten: zie <https://getuconcerts.nl>. Wij noemen ons het kleinste en intiemste singer-songwriterpodium van Nederland.

Mijn handyman-vaardigheden en inzichten, die ik meenam vanuit mijn MTS-verleden en ook omdat daar een bepaalde interesse ligt natuurlijk (ik schroef graag alles open), heb ik ook kunnen inzetten in de Sint Jacobskapel, zoals jullie wellicht al eens in de nieuwsbrief hebben kunnen lezen. Ik heb her en der wat kleine verbeteringen doorgevoerd; soms alleen en soms met Pieter. Verder heb ik een brede interesse in van alles en nog wat. Ik wandel graag in de natuur (met mijn vrouw Anja), ik houd van uit eten gaan, kunstexposities, ben geïnteresseerd in de geschiedenis in de breedste zin van het woord, maar ben zeker ook op toekomstgericht. Eigenlijk ben ik gewoon nieuwsgierig naar heel veel. Mijn moeder noemde dat liever belangstelling; zij is al 14 jaar dementerende (sinds haar 75e) en dat vergt wat mantelzorg natuurlijk. Sinds dec. 2019 woont zij in een verzorgingstehuis te Gennep. Met mijn werk, singer-songwritersconcerten, bestuurswerk en mantelzorg ben ik behoorlijk druk.

P.s. Oh ja ... en ook niet onbelangrijk: ze noemen mij "de burgemeester van de Nieuwe Mollenhutseweg (nr. 1 t/m 45)"; waar dat nu vandaan komt

Terugblik op achterliggende periode

In aansluiting op de vorige Nieuwsbrief van november j.l. willen wij u bij wijze van terugblik kort een paar zaken melden:

- Allereerst het trieste nieuws dat op 25 november 2025 dhr. Theo van Kraay is overleden, de man van onze voorganger Trees. Theo was 78 jaar oud en al geruime tijd ziek. De uitvaart was op maandag 2 december in de Titus Brandsmakerk in Nijmegen. Een aantal van ons was daarbij aanwezig. Wij wensen Trees veel sterkte bij de verwerking van dit verlies (ca 54 jr. met elkaar verbonden); en hopen dat zij over enige tijd weer energie zal hebben om in onze kapel voor te gaan bij de vieringen.
- Nog een rouwbericht: 11 februari j.l. ontving Frans Kosters persoonlijk via de post een rouwbrief voor de op zondag 9 februari 2025 overleden Nell Persoon uit Nijmegen. Sinds mensenheugenis was Nell Persoon altijd een trouwe vriend van de Sint Jacobskapel; vaak aanwezig bij de vieringen; en ook dikwijls bij de vele wandelingen én wandelmeerderdaagsen van de pelgrimsgroep. Meestal met een goed en uitbundig humeur, zo zullen wij haar blijven herinneren. Positief en gastvrij. Nell heeft kort voor haar overlijden nog haar 87^e verjaardag beleefd. Natuurlijk een prachtige leeftijd, maar voor ons had haar leven nog vele jaren door mogen gaan. Maar helaas.
- Ook de echtgenoot van Perla Akerboom-Roelofs, Dick Akerboom, is op 21 februari j.l. op 77-jarige leeftijd overleden. Perla is een aantal jaren in onze kapel op zondag voorgegaan. Wij hebben haar, bij de uitvaart van Dick, ook namens de vaste kapelbezoekers heel veel sterkte toegewenst.
- Vanaf zaterdag 19 april a.s. zal de kapel weer wekelijks op zaterdagmiddag, van 12 tot ca 17 uur geopend zijn voor het (winkelende) publiek en andere belangstellenden. Dit duurt tot einde september. Geprobeerd wordt om op al deze zaterdagen ook een expositie te hebben op de kapelzolder van het werk van een kunstenaar. Met een aantal kunstenaars is reeds een afspraak vastgelegd. Kom eens langs op zaterdagmiddag! Overigens zou het fijn zijn als er nog mensen zijn, die en twee keer op zaterdagmiddag mee zouden willen helpen.

- In november jl. hebben een aantal bestuursleden (Pieter, Frits en Frans) naar buiten gebracht zelf te willen stoppen per 1 januari 2027 (leeftijd !! en aantal dienstjaren). En dat zij de jaren 2025 en 2026 willen gebruiken om toe te werken naar een nieuwe bestemming én overdracht aan nieuwe bestuursleden. Ook Bärbel de Groot heeft aangegeven rond die datum graag te willen stoppen met haar taken als voorganger; ook vanwege leeftijd en aantal dienstjaren Binnenkort is er overleg met vertegenwoordigers van 'Wegen met Zegen' hierover. Ook is het voorgelegd aan de Regio Arnhem/Nijmegen van het Nederlands. Genootschap van Sint Jacob. En lopen er nog meer contacten. Wordt vervolgd.
- Recent zijn tekst en lay-out van de bestaande folder van de Jacobskapel vernieuwd. En is er vervolgens een nieuwe voorraad van deze folders gedrukt.
- Het is wonderlijk, maar ook in deze wintermaanden wordt Benny v.d. Heijden nog wekelijks gebeld of hij bereid is een stempel aan voorbijkomende pelgrims wil geven. Uit een bericht van hem geeft hij aan, dat met veel plezier te doen.

Verhuur van de kapel

Naast concerten en doop- en huwelijksvieringen is de kapel ook geschikt voor bijzondere bijeenkomsten (vergaderingen, seminars e.d.) voor groepen tot maximaal 50 personen. Desgewenst kan hierbij ook de zolder van de kapel worden gebruikt. De kapel beschikt over een keuken voor een beperkte catering (koffie, thee, hapje/drankje). Ook voor individuen of kleine gezelschappen die op zoek zijn naar een geschikte oefenruimte (bijv. zang of muziek), al dan niet incidenteel of tijdelijk, is de kapel beschikbaar. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, zie briefhoofd van de Nieuwsbrief.